



**Meryame Kitir**

# **‘Ons Meryame’ als metallo-minister: een portret**

**H**

Het had wat voeten in de aarde – 500 dagen om precies te zijn – maar ons land heeft sinds 1 oktober een federale regering. Sp.a-Voorzitter Conner Rousseau kondigde bij de verdeling van bevoegdheden een bom aan en hij hield woord. Niet alleen werd ervaren rot Frank Vandenbroucke terug in het zadel gehesen als minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, maar ook ‘ons Meryame’ heeft een ministerportefeuille te pakken. Als ABVV-Metaal zijn we meer dan trots op onze metallo-minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid.

## Zorgzaam

Meryame werd in 1980 geboren in de Limburgse mijngemeente Maasmechelen. Ze verloor haar moeder toen ze twee jaar was en haar vader op haar achttien jaar. Vanaf dat moment kan er van verder studeren geen sprake zijn: ze staat mee in voor de zorg voor haar jongere broertjes en zusjes en gaat aan de slag bij Ford Genk. Ze werkt in ploegen in wat bekend staat om een zware afdeling: de lakhal.

## Nieuwsgierig

In 2000 nam Meryame voor het eerst deel aan de sociale verkiezingen. "Ik was nieuwsgierig, sprak delegees aan, stelde vragen over ondernemingsraden. Toen hebben ze me gevraagd, ik heb toegezegd en heb veertien jaar als afgevaardigde voor ABVV-Metaal gewerkt." Die vakbondsjaren hebben naar eigen zeggen haar leven voor altijd veranderd: "De vakbond heeft me diep gevormd. Zonder Ford geen vakbond, zonder vakbond geen politiek: dat heeft van mij gemaakt wie ik ben."

## Ambitieux

Als delegee van een groot bedrijf, was ze geen onbekende voor de sp.a en in het bijzonder voor wijlen Steve Stevaert, die in 2007 voorzitter was van de partij. Hij stelde in die periode zijn dreamteam samen. Dat waren allemaal jongeren die volgens de partij een rol van betekenis konden spelen. Zo werd Meryame dat jaar gevraagd om op te komen voor de parlementsverkiezingen. Met succes, want ze raakte verkozen. Zo kreeg  n greep ze de kans om een spreekbuis te zijn voor de werknemers als

federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. "Ik heb daar lang over moeten nadenken. Ik was nog maar 27 jaar en voelde mij niet klaar om aan nationale politiek te doen. Ik heb toen veel steun gekregen vanuit de vakbond."

## Wendbaar

In de Kamer houdt ze zich het liefst bezig met sociale thema's. Meryame blijft dan ook in de eerste plaats een syndicaliste. Ondanks haar federaal mandaat blijft ze  en dag per week werken aan de band op Ford Genk, in nauw contact met haar collega's op de werkvloer. Vakbond en politiek blijken niet met elkaar te vergelijken: "Ik was de fabriek gewend, dus had ik het in het begin wel moeilijk. Als afgevaardigde kun je een probleem van mens tot mens oplossen, als politiker moet je beslissingen nemen en ten uitvoer brengen. Dat is werk van lange adem in een totaal andere setting." Die setting is vooral minder kameraadschappelijk dan wat ze kende van bij de vakbond: "Dat is een verschil met de vakbond, waar ook harde woorden vallen, maar je wel als kameraden buiten stapt. In de politiek is niet iedereen rechtuit."

## Authentiek

Ze is een vijftal jaar actief in het halfroond wanneer Limburg zwaar getroffen wordt: Ford Genk gaat onverbiddeijk toe en tienduizend mensen, Meryames collega's, staan op straat. Wanneer Meryame het parlement moet toespreken, doet ze dat met een weergaloze authenticiteit. [Ze eist duidelijkheid voor de getroffen werknemers, terwijl de tranen over haar wangen stromen.](#)   "Dat was mijn taak als volksvertegenwoordiger, maar je

blijft een mens die in de fabriek werkt en gekwetst is."

In 2015 nam Meryame de fakkel over als fractievoorzitter van de sp.a in het parlement van Karin Temmerman. Die kondigde haar daar aan als de juiste vrouw op de juiste plaats. Ze vervult die rol met verve en gelooft in het belang van de groep boven dat van het individu. "Want dat heb ik geleerd bij de vakbond: enkel als team sta je sterk." Als fractieleidster blijven zorg, armoede en werknemersrechten (sociale dumping!) haar stokpaardjes, maar bijt ze zich vast in meerdere thema's als echte hardwerkende dossiervreetster.

## Veelbelovend

Zo kwam het dat sp.a-voorzitter Conner Rousseau in september 2020 niet om Meryame heen kon bij de verdeling van ministerposten voor zijn partij. Toen Meryame twintig jaar geleden in de politiek stapte, had ze nooit verwacht ooit minister te worden. Haar slogan was destijds 'De fabriek in de politiek' en ook vandaag blijft ze haar roots trouw. "Als ik vaak teruggrijp naar mijn vakbondsverleden, dan is dat omdat het zo'n belangrijk verhaal is. "Ze gelooft in kameraadschap en in solidariteit. Meryame ademt de socialistische waarden: "Socialisme is voor mij niemand achterlaten. Wie het goed heeft, mag het goed hebben, wie hard werkt en goed verdient mag dat ook, maar wie pech heeft gehad die mogen we niet laten vallen."

## Kordaat en verzoenend

Wie haar persoonlijk kent, weet: Meryame is een zachte, gracieuze vrouw. Zowel kordaat als verzoenend. "Kordaat zijn aan de onderhandelingstafel, maar je doel bereiken door dialoog, een weg zoeken en iedereen meekrijgen." Als trop te veel wordt, durft ze de bewandelde paden te verlaten, zonder pardon. Zoals in 2016, toen ze toenmalig [premier Charles Michel letterlijk een spiegel voorhield.](#)

**"Als afgevaardigde kun je een probleem van mens tot mens oplossen, als politiker moet je beslissingen nemen en ten uitvoer brengen. Dat is werk van lange adem in een totaal andere setting."**

“In de vakbond heb ik geleerd om problemen te benoemen en te weten waar ik naartoe wil.”

## Dankbaar

Hoewel velen haar veeleer gezien hadden op een bevoegdheid zoals Werk, is ze dankbaar en enthousiast over de portefeuille van Ontwikkelingssamenwerking. “Solidariteit stopt niet aan de grenzen. Als corona iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat mensen kwetsbaar zijn. Dat virus heeft de ongelijkheid nog vergroot. Met ontwikkelingshulp kun je mensen versterken en zorgen dat ze in hun eigen regio hun plan kunnen trekken. We hebben er dus allemaal baat bij om solidair te zijn.” Het terrein is ook niet onontgonnen voor Meryame. Als meter van het **Bodhi-project** ter ondersteuning van mindervalide kinderen in India onder leiding van dr. Herman Kupperts bracht ze al enkele werkbezoeken aan de sloppenwijken. “Wat ik daar geleerd heb, is dat je een maatschappij en een regio echt kunt versterken als je vrouwen versterkt en hun scholing geeft. Dat ik nu als minister zo iets kan doen, is natuurlijk fantastisch.”

## Hoopvol

Meryame stapt geëngageerd en hoopvol in deze federale regering: “Het regeerakkoord is een ongelooflijk sterk sociaal akkoord. Er komt een hoger pensioen, betere lonen en we gaan eindelijk investeren in een sterke en betaalbare gezondheidszorg.” **Ook ABVV-Metaal ziet voorzichtig hoopvolle signalen:** meer pensioen, betere uitkeringen, aandacht voor koopkracht van de werknemers, meer sociaal overleg.

We hebben alle vertrouwen in onze metallo-minister en wensen haar veel succes, maar houden haar ook aan haar eigen woorden: “Dit zal een regering worden die voor de mensen zorgt.” En nu: Vooruit!



**“Wat ik als meter van het Bodhi-project geleerd heb, is dat je een maatschappij en een regio echt kunt versterken als je vrouwen versterkt en hun scholing geeft. Dat ik nu als minister zo iets kan doen, is natuurlijk fantastisch.”**

Meryame Kitir